



CENTRUMFÖRSAMLINGEN

KÄRLEK | TRO | HOPP

HÖST 2020

om oss

Vår församling samlas runt en längtan efter relationen med Gud. Våra ledord kärlek, tro och hopp vill vi göra verklighet av gentemot Gud, oss själva och andra människors liv. Därför vill vi att vår församling är en plats dit vi kan komma, möta Gud och växa i tro och gemenskap med varandra. En gemenskap där människor av olikheter och mångfald får plats. Vi vill sträcka ut en hjälpande hand till den som behöver. Du är välkommen till församlingen som en mötesplats mitt i vardagen. Vi firar oftast Gudstjänster kl 10.00 på söndagar. **Varmt välkommen!**

Augusti

30 söndag 10.00 **Gudstjänst.** Jakob Svensson. Bön för område syd och mission.

September

6 söndag 10.00 **Gudstjänst.** Jakob Svensson. Bön för område väst.

13 söndag 10.00 **Gudstjänst.** Jakob Svensson. Bön för område nord och diakoni.

20 söndag. **Ingen Gudstjänst p.g.a. inspelning av SVT-Gudstjänster.**

Bön för område öst.

27 söndag 10.00 **Gudstjänst.** Elenor Sörinder.

Bön för område syd och mission.

Oktober

4 söndag 10.00 **Gudstjänst.**

Installation av Marie-Louise Alsäter

Medverkan av SAM.

Bön för område väst.

11 söndag 10.00 **Gudstjänst.** Jakob Svensson.

Bön för område nord och diakoni.

18 söndag 09.50 **Obs tiden. Gudstjänst SVT via storbild i kyrkan** följt av bön

och info. Bön för området öst.

25 söndag 09.50 **Obs tiden. Gudstjänst SVT via storbild i kyrkan** följt av bön

och info. Bön för område syd och mission.

November

1 söndag 10.00 **Gudstjänst.** Jakob Svensson. Bön för område väst.

8 söndag 09.50 **Obs tiden. Gudstjänst SVT via storbild i kyrkan** följt av bön

och info. Bön för område nord och diakoni.

15 söndag 09.50 **Obs tiden. Gudstjänst SVT via storbild i kyrkan** följt av bön

och info. Bön för område öst.

22 söndag 10.00 **Gudstjänst.** Karl-Erik Nilsson. Bön för område syd och mission.

29 söndag 10.00 **Adventsgudstjänst.** Marie-Louise Alsäter. Bön för område väst.

December

6 söndag 10.00 **Gudstjänst.** Jakob Svensson. Bön för område nord och diakoni.

13 söndag 10.00 **Gudstjänst.** Jakob Svensson. Bön för område öst.



*De gudstjänster som sänds i SVT från vår kyrka, kommer till stor del att ersätta de ordinarie programmen under fyra av våra gudstjänster. De visas på storbild under följande söndagar: 18 och 25 oktober samt 8 och 15 november kl 09:50. **Kom i tid!***

OBS! Anmälan till Jakob Svensson krävs. Se nedan.

Du behöver fortfarande anmäla dig till våra gudstjänster.

Det görs till Jakob Svensson: Tel. 0709-50 45 94
eller e-mail: jakob.svensson@centrumforsamlingen.se

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner.

Våra samlingar kan komma att förändras p.g.a. hur läget ser ut. Besök därför gärna hemsidan, där uppdaterad information om våra program kommer att läggas ut.
www.centrumforsamlingen.se

Varmt välkomna!



Vad gör vi med mellanrummen?

Jag kan vakna med en sångtext i huvudet eller fundera över några ord länge. De sista dagarna har dessa ord levt i min tanke: "Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet" (Heb 13:8)

Jag har alltid tänkt att jag lever i nuet. Ofta har jag sagt till min mamma: "Jag vet inte, jag har inte vänt blad i almanackan än", när hon frågat vad jag ska göra lördag nästa vecka.

Men plötsligt har jag insett att jag faktiskt brukar planera, och min almanacka brukar vara fulltecknad med planer ett år framåt med läger och samlingar. Men så hände något. Jag fick lediga kvällar hemma och det planerade som stod i min almanacka ställdes in eller flyttades fram. Helt plötsligt fick jag tid

att göra annat än det som var tänkt. Jag tror att många känner igen sig i det, att vår vardag förändrades med insikten att "vad mycket tid jag har!"

Visst kan de kännas som vi befinner oss i någon form av mellanrum mitt i ovissheten. Mellan världen så som vi känner den och den ovissa framtiden vi väntar. Och aldrig har jag väl längtat så mycket efter en vanlig onsdag som just nu, en längtan till att få återgå till den bekanta tillvaron även om det kanske inte blir precis som förut.

Men mitt i allt detta har jag börjat att fundera på: "Vad gör jag egentligen med mellanrummen?" Min önskan är att när jag ser tillbaka på denna tid, så använde jag den bra. Men hur? Vi har en ständig längtan efter

något mer, att få och få. Men det finns bara en som kan stilla den längtan, nämligen Jesus Kristus och den frid han ger. Vad är då inte bättre än att använda denna tid till att göra just det? Så min bön i denna tid får bli "Jesus dra mig nära dig".

Under dessa månader har vi fått lära oss att tänka nytt och leva i en tid där inte allt är planerat. Men mitt i allt detta får vi minnas att vi har en grund som inte svajar när livet känns skakigt, för Gud är den samme igår, idag och evighet.

Jag ser fram emot att jobba som ny familjepastor i Centrumförsamlingen. Hoppas vi ses snart, och Guds rika välsignelse.

Marie-Louise Alsäter

Vill du vara med och stötta församlingens verksamhet,
så finns möjlighet att swisha: 123 570 00 67.

Tack för din gåva och Guds rika välsignelse!

ADRESS: Centrumplan 7, 571 77 Forserum

PASTOR: Jakob Svensson, 0709-50 45 94
jakob.svensson@centrumforsamlingen.se

FAMILJEPASTOR: Marie-Louise Alsäter
marie-louise.alsater@centrumforsamlingen.se

HEMSIDA:

www.centrumforsamlingen.se

BANKGIRO: 5343-2290

BANKKONTO: 8150-5 944278510-2

SWISH: 123 570 00 67